



2018-2019

**JONGVERKENNER
BOEKJE #1**



Hallo stoere binken

Hier spreekt uw (net iets stoerdere) jongverkennerleiding. Het scoutsjaar is eindelijk weer in gang gezet.

Na jullie wellicht fantastische kamp, begonnen jullie waarschijnlijk al afkickverschijnselen te vertonen van alle leuke scoutsmomenten maar gelukkig kunnen de tranen van verdriet en heimwee gedroogd worden en hebben wij zo goed als iedere week weer een date met elkaar! Joepie ja hé, noteer het maar al vast als “belangrijk” in jullie agenda!

Om met wat goede avond/ochtend/wc-lectuur te beginnen, hier wat praktische info (vooral gericht aan de ouders):

- Startweekend 22-23 september

We openen het jaar met ons vertrouwd startweekend. Vergeet jullie zeker niet in te schrijven voor de BBQ!

- Boobeats

6 oktober vindt onze jaarlijkse scoutsfuif plaats. Helpende handen zijn altijd welkom! Als je als ouder interesse hebt om te komen helpen, mag je altijd mailen naar medewerker@boobeats.be.

- Vergeet zeker ook niet het weekend vrij te houden van 26 tot 28 oktober (dit is het eerste weekend van de herfstvakantie). Op deze datum zal ons fameus onmisbaar weekend liggen! Verdere info volgt.

Verder in dit boekje kan je nog wat meer te weten komen over ons als leiding, natuurlijk de fantastische vergaderingen, wat mopjes (want mopjes zijn er nooit te veel) en om af te sluiten een handig prikbordblaadje voor op het prikbord weliswaar. (Of voor boven je bed.) Zo goed als alles zou nu moeten vermeld zijn in het voorwoord. Moesten er nog vragen zijn na het lezen van dit boekje kan je altijd bij één van ons terecht.

Wij staan al te popelen om een spetterend jaar met jullie in te zetten! Dat we de koude dagen mogen vergeten en onze harten mogen verwarmen met liefde. En dat we op warme dagen gewoon ergens verkoeling kunnen vinden.

Een stevige linker

Jullie jongverkennerleiding



Even de leiding voorstellen



Dag welken Jongverkenners en jongverkenner-ouders

Mijn naam is Marijn en ik ben dit jaar jullie nieuwe favoriete leiding ;)

Sommige gelukzakken onder jullie zullen nu voor de derde keer leiding krijgen van mij! Ik ben tot op heden al 20 keer met de aarde rond de zon gevlogen en zit al 13 jaar in de scouts. Mijn totemnaam is lapis lazuliblauwe vindingrijke xerus en daar ben ik heel erg trots op.

Ook buiten de scouts hou ik mij met vanalles bezig. Ik ga nu naar mijn derde jaar burgerlijk ingenieur, iets wat een zeer groot deel van mijn tijd opneemt. Ik heb 12 jaar voetbal gespeeld maar ik heb mijn succesvolle voetbalcarrière onlangs tot stilstand gebracht. Momenteel ga ik nog regelmatig enkele kilometers lopen en ik durf af en toe wel eens een computerspelletje spelen.

Kampen bouwen en gezellig aan een kampvuurtje zitten met wat vrienden zijn mijn favoriete scouts-activiteiten. Ik leer zeer graag bij, hou van lachen en luister veel naar muziek en audioboeken. Ik heb een hekel aan opstaan en aan dingen horen die ik al weet.

Ik heb ongelooflijk veel zin in mijn 14de scoutsjaar net zoals mijn fantastisch team van medeleiding, ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als mij :D

Een stevige linker en rechter

Marijn



MARIJN



Dag liefste/soms minder lieve jongverkenners

Dit jaar is mijn 3de jaar leiding. De meesten onder jullie zullen mij hoogst waarschijnlijk wel al eens hebben zien rond huppelen/lopen/wandelen/slenteren/vallen op de scouts of op één of ander kamp. Momenteel ben ik 20 jaar oud en jullie zijn de gelukkigen om mijn 21ste jaar mee te vieren dit jaar (episch mega lit feestje dus).

Zelf zit ik al van bij de kleine kapoentjes in de scouts, ik kan dus zeggen dat ik al 14 jaar in de scouts zit (lekker lang dus).

Ik heb ook nog andere dingen te doen buiten de scouts. Zoals in mijn zetel liggen en af en toe eens op stap gaan. Maar ik ben ook al altijd vrij sportief geweest. Ik heb al atletiek, volleybal en mijn laatste 3 jaar heb ik voetbal gedaan.

Dit jaar ga ik even pauzeren met voetbal en me iets meer focussen op school en met mijn eerder genoemde 'hobby's' ;-). Voor moesten jullie nog verder geïnteresseerd zijn in mijn minder sociaal leven: ik studeer biochemie aan de hoge school.

Hiernaast zien jullie dan nog een fotootje van mij waar ik op jinkamp mijn kleur heb gekregen en vanaf dan ga ik door het leven als Aurora Borealis-groene Scherpzinnige Arasari. Ziezo als jullie nog dingen over me te weten willen komen zijn jullie altijd welkom op de scouts om mij lastig te vallen ☐!

PS: ik ben jarig op 18april!!!!

Een stevige rechter
Marjolein



MARJOLEIN



Jow de mannen

Jullie kennen mij misschien wel als Baloe maar vanaf nu mogen jullie mij Leander noemen.

Ik ben 20 jaar oud en dit is mijn derde jaar als leiding. Voor sommige van jullie gaat deze topleiding jullie voor de 2de of 3de keer een fantastisch jaar bezorgen! Ik ben gestart als eerste jaar kapoen en dit is dus mijn 15de jaar in de scouts en ik kan er nog altijd niet genoeg van krijgen. Mijn totemnaam is Ararode Levenskrachtige Sneeuwstormvogel, amai die is lang hoor ik jullie denken ;)

Ik ben momenteel ook nog altijd aan het studeren, namelijk kinesithérapie in mijn derde jaar. Ja jullie gaan ook nog zo lang moeten studeren. Buiten de scouts neemt judo het meeste van mijn vrijetijd in beslag en ik doe dit ook vele jaren. Ik doe ook regelmatig wedstrijden. Ondertussen heb ik al een zwarte gordel en ik wil zeker nog verder geraken.

Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als mij want het wordt een scoutsjaar om nooit te vergeten ;)

Een stevige linker
Leander



LEANDER



Dag Boyzzz

Hier spreekt één van jullie nieuwe leiding tot jullie! Ik ben Jacobe Bunck en werd op 15 april 18 jaar oud.

Ik zit al van bij de kapoentjes in de scouts wat maakt dat ik nu mijn 13de scoutsjaar start. Deze zomer was het mijn laatste jaar als lid en dat heb ik in het prachtige maar verre Thailand afgesloten met mijn fantastische medejinners. Dit jaar is het dus mijn eerste jaar als leiding in de scouts maar heb er bij kazou al twee top kampen opzitten als monitor. Vorige zomer ging ik naar Nederland met 9 en 10 jarigen.

Dit jaar trok ik naar Italië met 13 en 14 jarigen. In september start ik mijn eerste dagen op Artevelde hogeschool waar ik ergotherapie ga studeren.

In het middelbaar heb ik 6 jaar lang op de Steinerschool gezeten in Gent. Tijd voor andere hobby's ga ik niet echt hebben dus ben ik dit jaar gestopt met volleybal zodat ik me voor de volle 10000 % kan inzetten voor de scouts en voor kazou!!! Zo ik denk dat jullie het 'belangrijkste' over mij weten en anders zijn jullie altijd welkom op de vergaderingen met jullie vragen! Ik heb er alvast enorm veel zin in, ik hoop jullie ook en tot op startdag!!!

Stevige linker
Ramboetanrode parmantige picus



JACOBEBE

Vergaderingen

Startdag (Zaterdag 22 oktober)

Wooohooooow!!!! De beste tijd van het jaar komt er weer aan. Om 14 uur worden jullie allemaal verwacht om te bewonderen welke zotte constructie de leiding dit jaar in elkaar gesjord heeft. Voor de welpen die jongverkenner worden is er ook natuurlijk de overgang. Om half 2 kan je ook altijd al komen kijken naar de verloren voorwerpen van kamp en je kan ook nieuwe tekentjes aanschaffen.

BBQ (Zondag 23 september)

Zondag is het zoals elk jaar BBQ waar alle mama's en papa's en pepe's en meme's ook welkom zijn.

De enige echte eerste vergadering (Zondag 30 september)

We zullen vandaag eens testen hoe het met jullie scoutse kennis is gesteld. Een scoutse vergadering dan deze bestaat niet. Natuurlijk moeten we elkaar eerst nog een beetje leren kennen dus als je wil weten met wat voor leiding je echt opgescheept zit moet je zeker komen.

'T Voorspel (Vrijdag 5 oktober)

Sinds een paar jaar organiseren wij ook altijd het voorspel. Dit is een kleinere fuif voor de ouders en medewerkers, sponsors van boobeats. Natuurlijk zijn jullie ouders welkom Boobeats

Voor jullie is er geen vergadering maar de mama's en papa's mogen ons altijd komen helpen.

Geen vergadering, het is Boobeats (Zaterdag 6 oktober)

Wij hebben een lange nacht achter de rug en er is ook nog een heleboel opruimwerk dus vandaag is er geen vergadering.

Olympische scoutsspelen (Zondag 14 oktober)

Vandaag trekken we naar het beroemde Gillwell park in London voor de 176ste editie van de olympische scoutspelen. Ook dit jaar heeft scouts Evergem een delegatie jongverkenner die onze naam zal vertegenwoordigen. Als je dit jaar ook geselecteerd wil worden dan moet je zeker van 14 uur tot 17 uur naar ndag 14 de scouts komen.

Master chef (Zondag 21 oktober)

Voor vandaag hebben we een klein opdrachtje voor jullie. Ga naar je frigo of berging en pak een willekeurig ingrediënt mee naar de scouts. Als je wilt weten wat voor speciale gerechten we kunnen maken met al die ingrediënten dan moet je naar de scouts komen. Van 14 uur tot 17 uur zoals altijd.

Epic weekend

Weeeeeekend weeeeeekend!!!!

Waar gaan we naar toe? Wat is het thema? Wat gaan we doen? Ga gewoon mee en dan kom je het allemaal te weten! Info volgt nog.

Allen tegen Leander-vergadering

Vandaag staat er zoals altijd een top vergadering voor jullie klaar! Er is misschien ook een beloning voor de aanwezige.

Prikbordblaadje

Hoe lang ist nog?	Wa gaan we doennn?	Waar gaan we naartoe?	Ma leider(ster) wa moet ik meenemennnn?
Zaterdag 22/09	startvergadering	scoutsterrein	Extra kledij
Zondag 23/09	BBQ	scoutsterrein	Zorg dat je ingeschreven bent!
Zondag 30/09	De enige echte eerste vergadering	14u-17u op het Scoutsterrein	Perfecter dan perfect uniform
Vrijdag 05/10	'T Voorspel		Ouders (+18)
Zaterdag 06/10	Boobeats		Ouders mogen komen helpen als vrijwilliger
Zondag 07/10	Geen vergadering, het is Boobeats		Een papa of mama die mee helpt op Boobeats!
Zondag 14/10	Olympische scoutsspelen	14u-17u op het Scoutsterrein	Sport/scoutskostuum
Zondag 21/10	Master chef	14u-17u op het Scoutsterrein	Koksmuts en één Random ingrediënt
26-28/10	Epic weekend	Verdere info volgt	Verdere info volgt
Zondag 4/11	Allen tegen Leander-vergadering	14u-17u op het Scoutsterrein	



Marijn



Marjolein



Leander



Jacobe

Contactgegevens



Marijn De Kerpel

Koestraat 25, 9940 Evergem
0470 485 044
jongverkenners@scoutsevergem.be



Marjolein Steenbeke

Eeksken 28, 9940 Sleidinge
0472 356 320
jongverkenners@scoutsevergem.be



Leander Deswaef

Reibroekstraat 191, 9940 Evergem
0476 082 463
jongverkenners@scoutsevergem.be



Jacobe Bunck

Beekstraat 44, 9940 Wippelgem
0494 414 862
jongverkenners@scoutsevergem.be

We zijn altijd te bereiken op
jongverkenners@scoutsevergem.be
bij vragen of problemen.

Hoe ziet mijn perfect uniform er uit?



1. Takkenteken



8. Belofteteken



3. Jaarkenteken



2. Groepslintje

6. Internationaal scoutsteken



4. Scoutsdas



5. Provinciaal kenteken (Oost-Vlaanderen)



7. Lintje België



Ons Perfect uniform: Hemd, Das en Korte groene broek!!

De das en alle kentekens zijn verkrijgbaar op de scout, ook 2^{de} handsklere. Hemd en korte groene broek zijn te verkrijgen in de hopper winkel (Lange Violettestraat 33, 9000 Gent) Open van woensdag tot Zaterdag!!

START NIEUW SCOUTSJAAR

21-23 SEPTEMBER

Beste leden, ouders en andere sympathisanten

Ook dit jaar zijn we na het beleven van de leukste kampen ooit weer klaar om een nieuw scoutsjaar in te gaan. Traditiegetrouw zal dit wederom gebeuren met een heus startweekend. We hopen dat je het derde weekend van september al had aangestipt in jouw agenda. Voor meer informatie omtrent de activiteiten verwijzen we graag naar de achterkant van deze uitnodiging.

VAN OUD NAAR NIEUW

Zoals elk jaar, houden ook dit jaar een aantal leiding op met leiding geven. We willen hen graag bedanken voor hun beproefde diensten en hopen hen uiteraard nog vaak te mogen verwelkomen op onze scouts. Maar niet getreurd, er staat een nieuwe lading enthousiaste leiding klaar om deze oude veteranen te vervangen. Zo vormen we dit jaar opnieuw een grote leidingsploeg die jullie kinderen een fantastisch jaar zullen bezorgen.

Deze grote, jeugdige leidingsploeg zal bijgestaan worden door een nieuw groepsleidingstrio. We moeten dit jaar helaas afscheid nemen van Karel van Arnhem. Wees niet getreurd want we zijn hem nog lang niet kwijt. Hij is namelijk verkozen als een lid van het district commissaris trio. Dit betekent dat hij voortaan samen met Bernadette en Elvine (oud-leiding van de scouts van Wondelgem) de groepsleidingsteams van heel district Gent Noord zal bijstaan. Bij onze groepsleiding verwelkomen we graag Ruth Pauwels en Emma Van De Steene. Zij gaan aan de zijde van Reinout van Arnhem het scoutsjaar in goede banen leiden. Indien je prangende vragen hebt voor hen, kan je hen altijd bereiken via groepsleiding@scoutsevergem.be

BOOBEATS

We vieren feest! Boobeats bestaat dit jaar 10 jaar en dat betekent natuurlijk dat we er een nog steviger feestje van moeten maken dan andere jaren. Zet 6 oktober dus maar in uw agenda om te komen feesten of om een handje uit de mouwen te steken want ook dit jaar zijn we wederom op zoek naar tal van medewerkers. Hebt u tijd om de week voor, tijdens of na boobeats onze leidingsploeg hun werk wat te komen verlichten aarzel dan niet en stuur een mailtje naar medewerker@boobeats.be of kom langs op de medewerkersvergadering op 18 september (info volgt zeker nog). Om onze medewerkers te bedanken, maar ook om de iets rijpere jeugd het feestje van het jaar niet te laten missen organiseren we ook dit jaar weer 't Voorspel op vrijdag 5 oktober. Het wordt dus een heus feestweekend!

INSCHRIJVEN?!

Net zoals vorig jaar houden we dit jaar opnieuw inschrijvingsdagen, waar je kan kennismaken met je nieuwe leiding. Deze vinden dit jaar plaats op **zondag 9 september van 14u tot 17u (grote en kleine takken)** en op **woensdag 12 september van 18u tot 20u (kleine takken)**, telkens in of rond het scoutslokaal.

Kan er iemand niet aanwezig zijn op één van deze dagen, dan stuur je een mailtje naar de juiste tak (kapoenen@scoutsevergem.be 6-8 jaar, kabouters@scoutsevergem.be meisjes 8-11 jaar, welpen@scoutsevergem.be jongens 8-11 jaar, jonggidsen@scoutsevergem.be meisjes 11-14 jaar, gjongverkenners@scoutsevergem.be jongens 11-14 jaar, givers@scoutsevergem.be 14-17 jaar of jin@scoutsevergem.be 17-18 jaar).

Het inschrijvingsgeld bedraagt dit jaar 45 euro (+5 euro voor de kapoenen), dit wordt voornamelijk gebruikt om de verzekeringen in orde te brengen via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit bedrag kan met de vermelding van 'naam+tak' overgeschreven worden naar **BE75 3900 5442 6351**. Uiteraard mogen er meerdere personen met één betaling worden ingeschreven, gelieve dan wel duidelijk alle namen en takken te vermelden, kwestie van het onze administratie niet te moeilijk te maken.



HOPELIJK TOT BINNENKORT!

RUTH: 0491 59 76 68, REINOUT: 0499 17 40 69 & EMMA: 0475 54 32 14

START WEEKEND

SCOUTS & GIDSSEN
VLAANDEREN

**Pegasus
Andromeda**

SEPTEMBER
41e week SCOUTSMAAND 2016 • 76
Zon Δ 8.08 u. ∇ 18.48 u.
Maan ∇ 8.06 u.; Δ 19.23 u.; \odot 6.23 u.

21

VRIJDAG
STREEKBIEREN

STREEKBIEREN
21u00

Met een streekbiertje in de hand nodigt de Oudleiding graag leiding, oudleiding, OOR-leden, leden van de VZW, ouders (zonder kinderen) en sympatisanten uit om met hen te klinken op het nieuwe scoutsjaar. Een betere manier om het scoutsjaar te starten bestaat er niet!

STARTDAG
13U30 - 14U00

Vanaf 13u30 zijn alle leden opnieuw welkom op de scouts. We starten, traditiegetrouw, met een half uurtje verloren materiaal en gemiste vrienden zoeken. In dit eerste halfuur kunnen papieren van de mutualiteit ondertekend worden, kunnen nieuwe scoutshemden/-broeken besteld worden en ontbrekende tentjes aangekocht.

STARTDAG
14U00 - 18U00

Om 14u stipt beginnen we het nieuwe scoutsjaar officieel met een groot vierkant. Vanaf dan mogen jullie enthousiaste kindjes volledig aan ons overlaten. Wij hebben voor hen een namiddag vol plezier in petto. Om 18u, nadat iedereen is overgegaan naar het nieuwe scoutsjaar, mogen jullie hen opnieuw komen ophalen.

SEPTEMBER
41e week SCOUTSMAAND 2016 • 76
Zon Δ 8.08 u. ∇ 18.48 u.
Maan ∇ 8.06 u.; Δ 19.23 u.; \odot 6.23 u.

22

officiële startdag van het scoutsjaar
's werelds beste dag

ZATERDAG
STARTDAG

SEPTEMBER
41e week SCOUTSMAAND 2016 • 76
Zon Δ 8.08 u. ∇ 18.48 u.
Maan ∇ 8.06 u.; Δ 19.23 u.; \odot 6.23 u.

23

1^o zondag van het scoutsjaar
Wereldvoedseldag

ZONDAG
BBQ

BBQ
11u30

Vandaag nodigen we graag alle leden, ouders en vrienden uit om, vergezeld van een lekkere BBQ en wat aangepaste drankjes, te genieten van het mooie weer. Vanaf 11u30 zijn jullie welkom om gezellig te aperitieven. Omstreeks 13u kan u ook aanschuiven aan de BBQ. Voor de kinderen (<10 jaar) voorzien wij 1 stuk vlees, voor volwassenen zijn dit er 3. Uiteraard worden ook vegetariërs bij ons niet vergeten. Nadien kan u nog nagenieten van verse wafels en koffie, terwijl de kinderen zich uitleven op/ met de randanimatie.

INSCHRIJVEN BBQ
tot vrijdag 14 september

We vragen €17 voor volwassenen (3 stukken vlees + aperitief) en €8 voor kinderen <10 jaar (1 stuk vlees + drankje). Inschrijven voor de BBQ doe je via overschrijving naar **BE22 3631 4665 5047**. Als mededeling schrijf je 'naam + #volwassenen + #kinderen'. Vergeet ook zeker niet te vermelden als er vegetariërs bij zijn. Gelieve dit ten laatste vrijdag 14 september in orde te brengen, bij laattijdig inschrijven best mailen naar groepsoepsleiding@scoutsevergem.be

Moppenboek

In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil naar boven en begint te klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt?

(Na 16 dagen: na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen. Op de 16de dag is ze dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te dalen!)

Waarom neemt een dom blondje altijd een mes mee in de auto?

(Om de bochten af te snijden!)

Een man loopt door het bos. Hij is alleen en heeft een flinke rugzak op zijn rug. Op een gegeven moment komt hij bij een houten brug over een brede rivier. Bij de brug staat een bord met daarop de tekst: "niet meer dan één persoon tegelijkertijd op de brug!" De man kijkt om zich heen en constateert dat hij toch echt in z'n eentje bij de brug staat. Hij waagt het erop en begeeft zich op de brug. Als hij bijna halverwege is kijkt hij nog even achterom of niet iemand hem gevolgd is. Niemand is hem gevolgd en dus kan hij verder lopen. Eenmaal halverwege de brug gebeurt echter toch het onverwachte: met luid gekraak begeeft de brug het. Hoe kan dit?

(Een gewaarschuwd man telt voor twee)

Een buschauffeur van een touringcar is onderweg met een bus vol oudere dames, als hij na een kwartier op zijn schouder wordt getikt, waarna hem door een van de dames een handje pinda's wordt aangeboden. Na een bedankje peuzelt hij deze op. Na weer een kwartier staat er een andere dame achter hem met een handje pinda's. Dit gaat door tot hij acht keer een handje pinda's in ontvangst heeft genomen, en opgepeuzeld. Bij de negende dame vraagt hij: "waarom eten jullie de pinda's niet zelf op?" Waarop de dame zegt dat dat niet kan in verband met hun tanden. Vraagt de buschauffeur: " waarom kopen jullie ze dan." Waarop de dame antwoordt: "we vinden de chocolade er omheen zo lekker."

Als er een gat in zit, zit er geen gat in. Zit er geen gat in dan zit dan zit er een gat in. Wat is het?

(Een WC bril)