

JONGGIDSENBOEKJE 1



VOORWOORD!

Geachte ouders en jonggidsen

Het lange wachten is eindelijk voorbij en het is terug tijd voor een nieuw scoutsjaar. Wij ,de enthousiaste jonggidsenleiding, kijken er alvast naar uit om jullie dochters terug elke zondag met open armen te ontvangen en gaan er ook alles aan doen om er een fantastisch scoutsjaar van te maken.

Hierbij zouden we graag nog het volgende willen vragen en dit zal waarschijnlijk wel bekend in de oren klinken bij de meeste ouders, maar toch zouden we het zeer op prijs stellen moesten jullie op voorhand eventueel een mailtje of berichtje sturen naar de leiding moest uw kind niet komen. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om de vergaderingen voor te bereiden.

We zien natuurlijk liefst zo veel mogelijk leden opdagen en aangezien we al met een relatief kleine groep zijn sporen we iedereen nog eens aan om zo veel mogelijk te komen zodat we er samen een gezellige boel van kunnen maken!

Op de volgende pagina's kunnen jullie het volgende vinden:

- Wat meer informatie over de leiding
- Een overzicht van de volgende vergaderingen
- Een prikbordblaadje
- Grappen en grollen

Neem het boekje op het gemak even door en bij vragen kan u ons altijd bereiken via: jonggidsen@scoutsevergem.be

Vele lekjes en een stevige linker,

De jonggidsenleiding xoxo

Voorstelling leiding!

Eva

Koekoek mijn liefste jonggidsjes,

Mijn naam is Eva, maar dat wisten jullie al want de eerstejaars hadden mij vorig jaar al als leiding en de tweede en de derdejaars kennen me als de fourage van grootkamp. Dit jaar wordt mijn tweede jaar als leiding, maar daarom niet minder leuk 😊 Enkele korte dingen die je over mij moet weten:

Op 27 oktober vier ik mijn 19^e levensjaar, ik ga naar mijn tweede jaar geneeskunde, heb 2 honden, eet graag pasta en hou enorm hard van reizen en dan vooral citytrippen. Dit was een korte voorstelling van mezelf, voor de rest leer je me wel kennen op startdag en op de eerste echte vergadering.



Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten, jullie beter te leren kennen en lekker te kunnen bijpraten 😊

XOXO,

Rozenrode Leidingnemende sifaka

Liesbeth

Dag liefste jonggidsen, ik ben Liesbeth en jullie jongste leiding dit jaar! Ik ben 18 jaar oud en heb juist mijn G E W E L D I G Jinjaar achter de rug! Ik ben dan ook zeer gemotiveerd om leiding te geven aan jullie!

Als ik niet met de scouts bezig ben, sta ik 99% van de tijd op mijn handen. Ik turn dan ook al 10 jaar maar ga het dit jaar wat rustiger aan doen. Ik word er ook niet jonger op. 😏 Daarnaast ga ik ook al 2 zomers als moni mee op kamp met gehandicapte kindjes, dit is telkens weer super tof! Bijna zo leuk als mijn 12 scoutskampen die ik al gedaan heb 😊



Dit jaar ga ik mij ook wagen aan de “grote school” en ga bio-ingenieur gaan studeren. Het is mijn eerste jaar dat ik leiding ga geven en ik er dan ook heel veel zin in met mijn super medeleiding! Ik zou dan ook zeggen om zoveel mogelijk te komen zodat jullie geen megazotte, onvergetelijke vergaderingen gaan missen! Verder heb ik nog 2 zotte broers die ook in de scouts zitten: Michiel, die dit jaar leiding gaat geven aan de givers en Brecht die dit jaar bij jullie mannelijke wederhelft zit. Door deze twee kanjers kan ik wel tegen een stootje!

Zo, ik denk dat jullie nu wel het belangrijkste van mij weten, zo interessant ben ik nu ook weer niet. O ja, als jullie mij eens willen verrassen, is chocolade altijd een goed idee!

Stevige linker

ioragele hartverwarmende gnoe

Lode

Één goede dag lieve jonggidsen en ouders

Mijn naam is Lode of Ludo voor de vrienden, ik word dit jaar 19 op 21 december (noteer dit maar in jullie agenda's dames hint hint) en ga naar mijn tweede jaar kinesitherapie en revalidatie-wetenschappen. Ik speel al vanaf mijn 5 jaar tennis en sinds kort ook zaalvoetbal en ik heb een hamster genaamd Gary die jullie je vast nog herinneren.

Dit is nu mijn tweede jaar als leiding en ook mijn tweede jaar dat ik bij jullie sta, wat uiteraard fantastisch nieuws is! Ik kijk er enorm naar uit om alle bekende gezichten terug te zien, maar zeker ook om de nieuwe eerstejaars warm te verwelkomen. Dus ik stel voor dat jullie massaal komen op startdag om jullie toch wel stiekem favoriete leider terug te zien.



Houdoe en tot de volgende!

Koningsrode Trotse Mungo

Vergaderingen!

22 September: Startsdag

Woehoe start van het nieuwe scoutsjaar!!! Dringend tijd om de eerste jaar te laten overgaan en elkaar en jullie leiding al wat beter te leren kennen.

23 September: Barbekjoew

Kom allen lekker genieten van een lekker vleesje en een lekkere groentjes. Normaal gezien krijgen jullie ouders nog een mailtje met de uitnodiging en alle nodige informatie. Allen zeker komen boefen!!!!

30 September: De welgekende kennismakingsspelletjes

We hebben normaal vorige week al goed kennismemaakt, maar 3 uur is zeker niet genoeg om elkaar al goed te kennen. Daarom nemen we nu nog eens de tijd om wat bij te praten en leuke spelletjes te spelen. Komen is de boodschap 😊

7 Oktober: Geen vergadering

Jullie leiding heeft net heel hard moeten werken voor Boobeats, dus wij zullen jammer genoeg niet kunnen overspoelen met tal van leuke spelletjes. Sorry, volgende week dubbel plezier.

14 Oktober: Zen worden

Jullie hebben geluk, blijkbaar is Lode's favoriete sport Yoga. Duuuuus speciaal voor jullie wil hij zijn beste stretch en zonnegroeten bovenhalen. Na elke inspanning komt ontspanning, maar deze blijft een verrassing, dus enkel als je komt zal je weten wat de leuke ontspanningsactiviteit is.

21 Oktober: How to be a real scout: Part 1

Vandaag leren we jullie de eerste kneepjes van het vak, trek je stoutste schoenen aan (bottines dus) en leer alles wat je moet kunnen om een goede scout te zijn. Part 2 komt in het tweede deel van het scoutsjaar, geen zorgen dus.

26-27-28 Oktober: WEEKEEEEEENDDD (+ Eva's verjaardag)

Verder info volgt in een mailtje.

Prikbordblaadje!

Wanneer?	Wat?	Hoelaat?	Wat meenemen?	Waar?
22 September	Startdag	14u – 18u	Perfect uniform	Scoutsterrein
23 September	BBQ	Vanaf 11u30	/	Scoutsterrein
30 September	Kennismaking	14u – 17u	/	Scoutsterrein
7 Oktober	Geen vergadering	/	/	/
14 Oktober	Zennnnn	14u – 17u	/	Scoutsterrein
21 Oktober	HTBARS Part 1	14u – 17u	Goede schoenen	Scoutsterrein
26-27-28 Oktober	Weekend	Verdere info volgt		

Lachen gieren brullen!

Jommeke: 'Filiberke, eet jij soep met je rechterhand?'

Filiberke: 'Ja'

Jommeke: 'Ik met een lepel!'



Jantje staat voor een spiegel een stuk taart te eten.

Moeder: "Wat sta jij voor die spiegel te doen?"

Jantje: "Een stuk taart te eten." "Dan lijkt het alsof ik er 2 heb."



Er lopen 2 honden aan de zee.

Zegt de ene tegen de andere: 'fris windje he'

Antwoord de andere: 'ja hé, zal ik er nog eentje laten?'

Zoek de verschillen!

